

Premiär för tisdagsskådning med Linköpings Fågelklubb 2024

Iskylan hade släppt sitt värsta grepp när vi 20 tappra samlades på parkeringen vid Smedstad ridhus. Solen var på väg upp över en klarblå himmel och temperaturen låg på ett par minusgrader när vi vandrade mot Smedstadmatningen. En alldeles perfekt dag för vinterskådning!

Två vackra domherrar lyste i solen och snart visade en entita upp sig längs vägen. Väl framme vid matningen flög två större hackspettar över oss och vi fick se rikligt med småfåglar; koltrast, blåmes, talgoxe, gulsparv, nötväcka och inte mindre än tre rödhakar som samsades om de bästa godbitarna på marken. Plötsligt hängde åtta små, söta stjärtmesar som en klase i talgbollarna.



Foto: Birgitta Larsby



Längs skogskanten lyssnade vi efter mindre hackspett utan resultat. Däremot såg vi och hörde större hackspett och Monica fick syn på två trädkrypare som riktigt visade upp sig ovanför oss. Vi gick vidare mot bäcken som till största delen var frusen. Inga fåglar där men snart ropade Gunilla och Roland ut en flock på ett fyrtiotal gråsiskor i ett högt träd längs stigen. Efter att ha "klättrat" över ett "högt" staket återvände vi till bilarna, sammanfattade dagens arter så här långt och rullade sen vidare mot Jakobsdal.

I Jakobsdal anslöt Lennart och Ingemar. Här väntade flera gärdsmygar längs bäcken och det dröjde inte länge förrän en vattenrall med mycket spring i benen visade sig och snart ännu en! Likheten med en road runner var slående.



Foto: Stellan Jacobsson



Vi fortsatte ner till ån där en förbiflygande sparvhök hälsade oss välkomna till en välförtjänt fikapaus. Ett par knipor syntes i ån och gräsänderna kunde studeras på nära håll med hjälp av ostsmörgås. Tre knölsvanar passerade med karakteristiska vingljud och Mats, eller om det möjligen var Stellan, upplyste om att knölsvan på engelska heter mute swan.



Foto Nils Petter Gregersen

Nu styrde vi kosan mot matningen. På väg längs stigen såg Gunilla en misstänkt havsörn bakom trädskronorna på andra sidan ån. Jodå, svart mot en gyllene sky kom en äldre fågel med helt vit stjärt majestätiskt svävande över oss. Den visade upp sig på nära håll med tillfälle till många fina foton.

Vid matningen fick Stellan syn på en björktrast och Gunilla ropade ut en järnsparv som satt i trädtoppen och sedan försvann in i skogen. Gråsiska, grönsiska, grönfink och rödhake kalasade på alla godsaker vid matningen.

På väg tillbaka längs bäcken såg Birgitta en riktigt grönbent rörhöna som verkade vara kompis med en av vattenrallarna. Några i gruppen gick tillbaka och kunde se och fota den. Sammanfattningsvis hade vi verklig tur med vädret och över förväntan många fina observationer. En bra start på årets tisdagsskådning!



Text och foto: Lars-Gunnar Hök